

**Hof van Nederland** is het museum over Vrijheid in Nederland, vroeger en nu. Ooit was het een klooster, vergaderplaats, oeffenplek voor gewopende burgers, een beestenmarkt en een school. Nu is het een plaats van herinnering: hier op deze plek, in de oudste stad van Holland, zijn belangrijke besluiten genomen voor de Vrijheid van Dordrecht en Nederland.



**1512:** Er is een grote brand op het Hof. Het Augustijnenklooster raakt zwaar beschadigd. De stad betadli, want de Augustijnen zijn monniken zonder eigen inkomsten. De kloostergang rond het plein wordt nu de brand opnieuw opgebouwd, net als de Augustijnenkerk.