

Hof van Nederland is het museum over Vrijheid in Nederland, vroeger en nu. Ooit was het een klooster, vergaderplaats, oefenplek voor gewopende burgers, een beestenmarkt en een school. Nu is het een plaats van herinnering: hier op deze plek, in de oudste stad van Holland, zijn belangrijke besluiten genomen voor de Vrijheid van Dordrecht en Nederland.



1837: Er lopen kinderen op het Hof. Ze gaan naar de Nederduitse Stadschool in de Statenzaal die speciaal daarvoor is verbouwd. Het is de eerste openbare school voor arme kinderen. Ook in de 20e eeuw wordt in de Statenzaal nog les en later gym gegeven.

Tekening: Jos Verwer | Waar zit Griffioen verstopt?