

**Hof van Nederland** is het museum over Vrijheid in Nederland, vroeger en nu. Ooit was het een klooster, vergaderplaats, oeffenplek voor gewopende burgers, een beestenmarkt en een school. Nu is het een plaats van herinnering: hier op deze plek, in de oudste stad van Holland, zijn belangrijke besluiten genomen voor de Vrijheid van Dordrecht en Nederland.



**1783:** Mannen oefenen met geweren op het Hof. Het zijn de patriotten van exercitiegenootschap De Vrijheid, het eerste van Nederland. Dit zijn gewone burgers, die meer democratie en vertekzingen willen. De vrouwen steunen de mannen met het nodien van voandels en het inzamelen van geld.

Tekening: Jos Verwer | Waar zit Griffioen verstoppt?